

**ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑΝ** από τον Πύργο του Τριγωνίου στα Κάστρα και λάτρεψαν τον Λευκό Πύργο. Ενθουσιάστηκαν από τους τάφους της Βεργίνας, περπάτησαν στο μονοπάτι του Ενιπέα στο Λιτόχωρο και πήραν μια γεύση από αρχαία τραγωδία στην Πηγή της Αφροδίτης. Έκαναν τον περίπλου του Αγίου Ορους και θαύμασαν το ρωσικό μοναστήρι.

Ο λόγος για έξι Κινέζους δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν τη βόρεια Ελλάδα -στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού του τουριστικού πρακτο-

## Τι είδε ο Κινέζος (δημοσιογράφος) στο ταξίδι του στη βόρεια Ελλάδα!

ρείου Meli Tours- που, φεύγοντας από τη χώρα μας, πήραν στις αποσκευές τους λάδι, μέλι και μουντοβίνα (το τσίπουρο των μελισσοκόμων) και μαζί τις καλύτερες εντυπώσεις για την περιοχή, τις οποίες θα μεταφέρουν σε Σανγκάη, Σενζέν και Πεκίνο.

Το πρόγραμμα των Κινέζων δημοσιογράφων, που εργάζονται σε πολι-

τικές και οικονομικές εφημερίδες της Κίνας, περιοδικά για τουρισμό πολυτελείας, αλλά και έντυπα με ειδίκευση στην γαστρονομία, ήταν πλούσιο και είχε απ' όλα.

Ετσι, πέρα από τις πολιτιστικές διαδρομές, τις θρησκευτικές περιηγήσεις και τις επιστροφές στην αρχαιότητα μέσω της ξενάγησης στα μνημεία, δεν



*Έξι Κινέζοι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη βόρεια Ελλάδα, από τους τάφους της Βεργίνας μέχρι τον Άθω*



*ους τά-*

παρέλειψαν να γευτούν το κρασί, που τους φάνηκε συναρπαστικό και πολύ διαφορετικό από το δικό τους, ενώ διασκέδασαν μέχρι πρωίας στα μπαράκια της Βαλαωρίτου στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν ακόμα και για shopping και ψώνισαν ελληνικά ρολόγια, στα οποία έδειξαν αδυναμία, αλλά και επώνυμα ρούχα.

Περισσότερο όμως απ' όλα δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον συνδυασμό βουνού και θάλασσας, πράσινου και γαλάζιου που συνάντησαν στον δρόμο για την Ουρανούπο-

λη, στην πορεία τους στο αριστοτελικό δάσος, στα μονοπάτια προς την Ολυμπιάδα.

«Οι Κινέζοι για να βρεθούν κοντά σε πράσινο πρέπει να ταξιδέψουν πολλές ώρες μακριά από την πόλη. Τους έκανε εντύπωση που τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη υπήρχε τόσο πράσινο, τόσο καθαρός αέρας και τόσο γαλάζιες θάλασσες» σημείωσε στη «δημοκρατία» ο Βασίλης Κατσιμένης, στέλεχος του πρακτορείου Meli Tours, που βρισκόταν δίπλα τους σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το Άγιον Όρος, η γενέτειρα του Αριστοτέλη, ο χώρος της διώρυγας του Ξέρξη, τα οθωμανικά λουτρά του Μαχαλά των Μαδεμοχωρίων ήταν μερικά από τα σημεία που τράβηξαν την προσοχή τους, ενώ με ενδιαφέρον ξεναγήθηκαν στον παραδοσιακό οικισμό της Αρναίας, αλλά και στο νησί της Αμμουλιανής.

Και βέβαια λόγω του Mount Athos Area Gourmet που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή γεύτηκαν προϊόντα και εδέσματα στο πλαίσιο της ενότητας «Η αρχαιοελληνική κουζίνα».